



Deel je perspectief

identiteitsbewijs



“Wat je ziet en hoort wordt
voor een groot deel bepaald
door waar je staat.”

C.S. Lewis

Identiteitsbewijs?

Voor u ligt het identiteitsbewijs van Neboplus. Het document waarin we hebben vastgelegd hoe wij kijken naar het bestaansrecht van onze organisatie.

We hebben begin 2018 aan De Betekenisfabriek gevraagd om onze identiteit in kaart te brengen: welk perspectief zien bewoners, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen voor zorg, geloof en samenleving? Wat drijft de mensen van Neboplus en hoe kijken wij samen naar de toekomst?

De uitkomsten willen wij graag met u delen. Omdat wij trots zijn op waar wij voor staan, maar ook omdat wij u willen vragen zelf bij te dragen aan de toekomst van Neboplus.

Door uw perspectief te delen en aan de mensen in uw omgeving te vragen naar hun perspectief, leren we van elkaar.

Zo ontdekken we mogelijkheden die we nog nooit eerder gezien hadden, zoals Mozes het perspectief op het beloofde land kreeg aangereikt als nieuw en schitterend perspectief.

*Waarin wij
geloven*



Als mens heb je perspectief nodig in je leven. Ervaren dat je leven de moeite waard is, dat je ergens aan bijdraagt.

Of gewoon gelukkige momenten hebt met elkaar.

Of je nu aan het begin of aan het einde van je leven staat: perspectief is nodig. Het maakt dat je je kunt verheugen op de dag die voor je ligt, je wilt ontwikkelen en mensen ontmoeten die nieuw voor je zijn.

Perspectief is altijd een keuze en dat vinden we mooi. Dat leert het leven ons zelf. Vooral ouderen met een schat aan levenservaring hebben ontzettend veel te bieden. Het verrijkt ons leven en biedt bijzondere perspectieven over het leven zelf.

Tegelijkertijd leer je elke dag nog. Hoe oud je ook bent. Dat vinden we prachtig. We ervaren het ook als een rijkdom dat we in warmte en liefde de mensen om ons heen kunnen helpen om de keuze te maken voor een nieuw perspectief. Bijvoorbeeld door je iets nieuws te laten zien; een manier van kijken die je nog nooit gezien had.

Dus: wat de omstandigheden ook zijn, je mag ervoor kiezen om perspectief te hebben én te geven in je leven.

Wij kunnen elkaar helpen. Door naast elkaar te gaan staan en te laten ervaren dat je de moeite waard bent. Door te laten zien wat nog wel kan. Door open te staan voor vrede met God. Door Hem alles te vertellen wat er in je hart en leven is. En het aan Hem te geven en bij Hem te laten. Door te ontdekken dat ieder mens door Hem geliefd is.

Hoe oud je ook bent.
Voor Hem blijf je
Zijn kind.



Wat we zien

Wat wij zien: perspectief verliezen

We zien zoveel mensen die juist aan het einde van hun leven het perspectief lijken te verliezen. De vermoeidheid, de pijn en de gelatenheid slaan toe. Steeds meer worden ouderen geconfronteerd met wat ze niet meer kunnen en dat doet ons pijn. Omdat ze daarmee hun leven afsluiten in uitzichtloosheid.

We zien tegelijkertijd dat voor onze bewoners kerkmuren wegvallen en dat hun perspectief verandert: de relatie met God doet er toe. De vorm wordt ondergeschikt.

Wat wij willen zien: vrij uitzicht

Wij willen zien dat ouderen zich omgeven weten door mensen die hen helpen om het juiste perspectief te kiezen. Een perspectief op plezier, op zin in het leven, op betekenisvolle relaties en op vrede met God. Als je je omgeven weet door mensen die je hierbij helpen, dan verandert je blik op het leven en ben je op jouw beurt ook in staat mensen mee te nemen in een nieuw perspectief.

Juist dat laatste doet de oudere medemens zo goed: van betekenis zijn door het eigen perspectief en de eigen ervaring te delen.

Ook als je denkt dat er geen perspectief is, het is er altijd.

Wat we beloven





Neboplus

Deel je perspectief

Wij beloven dat we altijd perspectief zien voor de ander. En dat we dit zullen delen.

We staan naast je.

We verbinden ons daarom aan een generatie die perspectief heeft in het leven.

Die dagelijks ervaart dat het leven de moeite waard is en dat het een zegen is om tijd met elkaar door te brengen en het uitzicht te hebben op een eeuwig perspectief.

Romeinen 8:35

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?



*Waarom
wij dit
kunnen*

Wij zien elkaar echt

Onze mensen zien ruimte waar u die zelf nog niet ontdekt had.
Ze zien nieuwe mogelijkheden om een mooi leven te hebben en
zien waar onze bewoners zich goed bij voelen.
Ze zien het ook aan je als je perspectief even ontbreekt en gaan
hierover graag het gesprek met je aan.
Wij willen elkaar zien.

Wederzijds

Familie, medewerkers, vrijwilligers en ouderen. Wij leren van
elkaars perspectieven. Bij Neboplus willen wij geen
eenrichtingsverkeer, maar oprechte interesse in elkaars blikveld.

Zo zorgeloos mogelijk

U bent bij ons geen gast, u bent de bewoner. Wij zijn te gast bij u.
Bij wat wij doen, staat het leven en welzijn van onze bewoners
voorop en onze zorg ondersteunt daaraan.
Wij vinden dat heel vanzelfsprekend.

Alledaags bijzonder

Eten, zingen, aankleden, koffiedrinken. Ze vormen een onderdeel
van vrijwel ieder mensenleven en juist in deze kleine dingen
bevindt zich de kwaliteit van leven van onze mensen.
Wat wij doen, gebeurt met aandacht en liefde.
Zo weerspiegelt de aandacht voor ons werk de liefde die wij
ervaren voor onze medemens.

Oprechte aandacht
brengt vreugde aan
bewoners én
medewerkers



Hoe wij werken

Samen

Dit verwijst voor ons als eerste naar de opdracht van God om als mensen elkaar lief te hebben en te dienen. Het gaat over de ontferming voor ouderen die kwetsbaar en afhankelijk zijn geworden. Ouderen waarderen in hun eigenheid en regie, maar ook ondersteunend als het niet meer gaat. 'Samen' is voor ons ook collegialiteit, openheid, warmte en loyaliteit.

Waarde(n)vol

Allereerst zijn het onze wortels, die in de Hervormde Kerk liggen en die worden gekoesterd. Daarnaast creëren we waarde in materiële, lichamelijke en geestelijke zin. Een waardevolle dag hebben, zinvol werk doen, goed financieel beheer en rentmeesterschap passen ook bij dit begrip. En elkaar op waarde schatten, als collega, vrijwilliger, familielid, bewoner, bezoeker.

Ondernemend

We staan midden in de Barneveldse samenleving en zoeken actief naar samenwerking en maatschappelijke betekenis. We zijn en blijven een open huis. Ook zullen we, vanuit onze wens om zelfstandig te blijven, steeds moeten blijven kijken naar kansen en mogelijkheden om mee te bewegen met de ontwikkelingen in de zorgsector.

Neboplus is een
warm en open huis



Stanyuk

En jouw perspectief?

Uitnodiging om te kijken ...

Kijkend naar dit schilderij word je uitgenodigd om in gedachten te gaan staan op de voetstappen onderaan het schilderij. Er openbaart zich een prachtig vergezicht, vergelijkbaar met het vergezicht dat Mozes kreeg toen hij op de berg NEBO stond en het beloofde land overzag.

... en je te laten bemoedigen ...

In het schilderij is veel symboliek verwerkt van tekenen van bemoediging. De bewoners van Neboplus zijn vaak ook vergevorderd op de levensweg. De rugtas, gevuld met alles wat een mens meedraagt, is samen met de wandelstaf even neergezet bij de Olijfbom.

... door een schitterend perspectief

Er is uitzicht op een goed land, waar God ons wil brengen. Waar Hij op ons wacht. Daar zal geen pijn meer zijn, geen tranen, geen dood. Daar woont Hij zelf. Wij wensen de bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers van Neboplus een helder zicht op dit perspectief toe.

Deuteronomium 8: 7-9

Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land: een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het dal en op het gebergte; een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels; een land met olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal.



Het perspectief van Neboplus

Neboplus wil een warm en open huis blijven.
Bij iedere afweging die we maken staat dat voorop.
Zo waarborgen wij perspectiefrijke zorg voor de toekomst van
Barneveld. En daar werken wij graag aan.

(c) 2018, Neboplus, Barneveld